



8 april, grasmaand 2021

Beste jonkvrouwen, ridders, manevrienden en –vriendinnen,

In onze Volksalmanak voor Vlaanderen, editie 2021, lezen we: 'We zijn den 8sten april, dag van de H. Walter van Pontoise, patroon van de gevangenen en krijgsgevangenen, maar ook van de wijnbouwers. 't Schoon weere blijft aanhouden en 't spreekwoord orakelt: *Als april licht, boerke wees voor uwen oogst bedacht.*'

't Manneke uit de Mane houdt van een goed glas wijn, is een optimist in hart en nieren en toen de coronapiec in februari laatstleden aan het dalen was en de vooruitzichten steeds gunstiger werden, begon 't Manneke te hopen, te plannen en stuurden we jullie dan ook de uitnodiging van onze Feestelijke Lentezitting, minstens in digitale en in, weliswaar vermoedelijk beperkte, live versie te Veurne op 2 mei 2021.

't Manneke is, net als jullie, echter de gevangene, de krijgsgevangene van de Covid19 agressor en moet zich node gewonnen geven. De gezondheid en veiligheid gaan voor. We hebben dan ook beslist om, 'met pijn in 't herte van hier tot aan de maan', de Lentezitting van Veurne (nu reeds voor het tweede jaar!) AF TE GELASTEN!

AFSPRAAK voor de VOLGENDE LENTEZITTING te VEURNE op ZONDAG 24 APRIL 2022!

Onze kandidaat-ridders Wim Berteloot, Lieven Boeve en Jan Van Acker moeten nu nog een jaar langer 'te weke' liggen en dat vindt 't Manneke echt niet kunnen. Vandaar dat wij hen in de toekomst reeds zullen uitnodigen op onze maneactiviteiten en, in afwachting dat zij geridderd worden in de 'hoogst bereikbare onderscheiding hier op aarde', krijgen zij de titel van 'ridders in pectore.'

We wensen iedereen het allerbeste toe, draag elkaar zorg, geniet van elke dag met een vleugje humor, een glimlach, een lach. Hopelijk zien we elkaar terug op de HERFSTZITTING te DIKSMUIDE op 10 OKTOBER 2021!

Met genegen manegroeten, namens het berek,

Johan Colpaert, voorzitter

