

MET DE MANTEL DER LIEFDE

Nieuwe theatermonoloog Kurt Defrancq

"Dat dessertje eet ik niet!"

"Maar pa, dit is Delhaize! Dit is goede Delhaize!"

"Maar niet de crème! Ik eet alleen die crème, we moeten een beetje genieten nog van 't leven jongen, want voor je het weet lig je met je pooten omhoog!"

In de muzikale theatermonoloog 'Met de mantel der liefde' maken we kennis met de 80-jarige Lowie, die een hoop zorg nodig heeft, en met zijn zoon Kobe, die probeert zoveel mogelijk zorg te bieden. Beide rollen worden vertolkt door Kurt Defrancq. In dit intieme portret zien we een vader en een zoon die allebei op hun eigen manier proberen om vat op het leven te houden. Of te krijgen. Met vallen en opstaan. Ze praten, ze mijmeren. Over het leven. Over de dood. Over oude koeien. Over slangen en infusen. Over de Ronde van Vlaanderen...

Spel: Kurt Defrancq

Concept en regie: Vincent van den Elshout

Tekst: Maud Lazaroms

Celliste: Renke van Impe

Deze voorstelling is gemaakt in het kader van het project: 'Mantelzorg. Fijn dat je er bent.' Een initiatief van Lokaal Bestuur Knokke-Heist met als doel om mantelzorgers te sensibiliseren en te informeren.

Met de steun van Provincie West-Vlaanderen

Speellijst: www.kurtdefrancq.be

Alle info: hint@hint-producties.be & 0475-49 43 47

